

## Status på nyindretning af Ringsted Roklubs bådehal.

Vi har nu arbejdet 4 lørdage på nyindretningen. Det har været nogle kolde dage hvor Tommy, Jeppe, Niels, Morten, Jørn og undertegnede har ryddet hal og bygget stativ. Vi er mødt op lørdag morgen og startet friskt på arbejdet. Alle deltager og bidrager med råd, ideer og stort initiativ. Det er rigtig hyggeligt og kaffepauserne bliver til tider glemt. Man skal lige være færdig.....! Under arbejdet bliver der lige stoppet en gang ind i mellem og snakket om hvad, hvordan og hvorledes. Når vi så har fundet en løsning eller et bedre alternativ fortsætter vi. Til frokost har klubben budt på lidt varm mad. Der er flere der har tilbudt at komme med en varm ret og det har været rigtig godt. Stor tak for det. Når det så bliver suppleret med hjemmebagte boller og lidt hjemmebagt kage som diverse har medbragt, stiger hyggen. På den måde har det været gode arbejdsdage.



Første og anden lørdag gik med at samle og montere mellemrammen. (Den brede ramme 1 meter over gulvet.) Stolperne ned til gulvet blev monteret de fastlagte steder. Rammen virkede derefter meget stor og solid.

Så blev det spændende at se om der nu kunne køres 3 indriggere ind under rammen eller der lige manglede lidt centimeter et sted! Det passede heldigvist helt fint og bådene kan præcist være der. Det skal nok fungere.

Så blev det tredje lørdag og overbygningen til kajakkerne skulle på. De lodrette stolper blev monteret på mellemrammen og så blev de vandrette lægter til hylderne monteret. Det blev hurtigt til mange samlinger. Til sidst stod de der og vaklede. Solidt så det ikke ud. Men der manglede også lidt afstivning!



Fjerde lørdag. Overbygningen til kajakkerne blev næsten færdig. Derefter skulle overbygningen fæstnes til ståldragere i hallen. Det var ikke "bare lige". Ståldragere er indbyder ikke til håndborede huller, så det var værd at overveje et alternativ. Et par alternativer blev diskuteret og prøvet. Til sidst fandt vi løsningen der virkede fornuftig og så gik det hurtigt. Afstivningerne blev monteret, og så var overbygningen til kajakkerne pludseligt stabil og solid. Så langt så godt.



Inden vi sluttede fandt vi lige et par lægter frem og skinneløsningen blev lige støvet af en ekstra gang. Vi fandt en god og hurtig måde at fremstille og montere dem på. Der er bare lige det med at montere gulvtæppe på 140 skinner. Det kan blive en sej omgang! Alle bådene skal nok komme til at ligge godt på deres faste pladser.



Dagene har budt på vintervejr med sne og kuldegrader. Alligevel møder folk op for at hjælpe selv om man er temmelig forkølet og godt ved at det kan blive koldt. Det er engagement. Godt gået. Lørdag morgen ro-holdet har også bidraget godt med hænder, initiativ og ideer.

Samtidigt med at kajakstativet bliver bygget er der flere andre aktiviteter i gang i bådehallen. Jørn ved at flytte indgangen til træningsrummet. Samtidigt bliver dørene udskiftet til en bredere og isoleret model med et fint vindue. Dørene fra bådehallen til omklædningsrummene bliver også skiftet i samme omgang.



Kurt og venner er i gang med at forbedre på ro-siden. Der bliver ryddet op i bådene og indretningen skal også lige optimeres lidt. Et par af de gamle museumsbåde har man valgt at lade skrotte. Lyden af en sav i et lakeret scullerskrog er hjerteskræende. Hårdt, men nødvendigt og krævede lige et minuts stilhed for undertegnede.

Så alt i alt, er der mange initiativer i gang i ro-klubben, og vi glæder os til at starte ro-sæsonen op med alt det nye. Eneste bekymring er, at det er "Tordenskjolds soldater", som kommer trofast

hver gang. Så hvis man sidder og brænder inde med lidt lyst til at deltage, er der mange muligheder for at bidrage. Kontakt gerne Jeppe hvis du har lyst til at være med.

Foreløbigt vil jeg gerne takke alle, som har hjulpet med til, at vi er kommet så langt.

Venlig hilsen  
Torben Svendsen

Vi mangler lige nu:

- Lidt flere friske hænder.
- Mere gulvtæppe til skinner.